

# Weemoed

**De temperatuur stijgt, de vogels fluiten er vrolijk op los en de eerste groene knoppen zijn ontloken. Voor de kinderen een mooi geschenk, waardoor zij na schooltijd lekker buiten kunnen spelen. Voor veel ouders eveneens heel fijn, want dit maakt thuiswerken net even iets rustiger. Het is de dorst of honger die de meiden uiteindelijk dwingt naar huis te komen.**

**N**iet anders dan toen ik kind was. In tegenstelling tot het tijdverdrijf wanneer het weer minder mooi is. Dan is het Youtube, Tiktok en/of Netflix dat alle aandacht van de meiden krijgt. Persoonlijk vind ik het jammer voor ze dat ze zoveel tijd achter het kleine of grote scherm doorbrengen. Al die fijne speelherinneringen, zoals ik die heb, gaan aan hen voorbij. We speelden namelijk vooral buiten op straat of in het bos. Weer of geen weer. Knikkeren, stoeprandje spelen, hutten bouwen, kuilen graven, voetballen, land veroveren, honkballen, basketballen of tennissen. In de kinderrijke buurt waar ik zelf woonde waren we het liefst dag en nacht buiten te vinden.

Ik weet dat ik niet de enige ben die met de huidige tijd worstelt. Zo gaan onze gesprekken met vrienden als het om het tijdverdrijf van de kinderen gaat, over schermtijd, veiligheid, misbruik van social media en verantwoordelijkheid. Mijn man en ik proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan en eerlijk gezegd: soms komt hun tijdverdrijf op het scherm: tijdens thuiswerken, ook nog akelig goed van pas.

De meiden vertellen regelmatig over de nieuwste rages- Pop It Fidgets instructies-, danspasjes op TikTok, youtubers en vloggers. Om bij te blijven vraag ik ze regelmatig om uitleg of om me te laten zien hoe het een en ander werkt. Ik heb zelfs een Tiktok-account aangemaakt maar daar bleef het bij.

**“Ik weet dat ik niet de enige ben die met de huidige tijd worstelt”**

Met mijn eenenveertigste levensjaar in het vooruitzicht wordt het misschien tijd om toe te geven dat ik het niet meer helemaal volg.

Moet ik inzien dat de meiden deel uitmaken van een nieuwe generatie met een andere manier van spelen? Waarschijnlijk worden dit de herinneringen waar ze later met plezier aan terugdenken.

Ik ga me opmaken voor een nieuw levensjaar en het voornemen om flexibeler mee te bewegen met de huidige tijdsgeest. Waarbij ik heel soms toch met weemoed terugdenk aan mijn eigen kindertijd en de uitleg over ons tijdverdrijf aan onze ouders. Dat was toen heel wat simpeler!



## IRMA HUIS IN 'T VELD

Werd op 2 mei 1981 geboren in Sittard. Werkt als adviseur communicatie. In mei 2020 bracht ze haar boek: 'Plusmama ben je niet, dat word je' uit en lanceerde het platform plusmama.nl. Samen met haar man woont ze in Echt-Susteren en is ze trotse plusmama van twee meiden, Renske (10) en Robin (8). In 2021 verwacht ze haar tweede boek uit te kunnen brengen.