

# Levenswijsheid

**Soms word ik overvallen door angst. Dan denk ik bij mezelf, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Ik heb mezelf met mijn leven als plusmama in de kijker gespeeld. Waardoor ik tegenwoordig ook de vraag krijg of ik niet een boekpresentatie wil geven, of tweewekelijks een verhaal over mijn leven op het online platform van Wendy van Dijk wil posten, of wil meewerken aan een interview voor een tijdschrift, of in de radio-uitzending wil praten over mijn leven als plusmama.**

**V**an mezelf moet ik wie 'A' zegt ook 'B' zeggen en dus sprak ik onlangs met knikkende knieën het publiek toe tijdens mijn eerste boekpresentatie. Over de trilling in mijn stem tijdens het radio-interview ga ik zwijgen. En wat dacht u van mijn verhaal voor Wendy van Dijk? De eerste keer dat ik mijn verhaal poste kwam ik terecht in de top tien van meest gelezen artikelen. Boven mij in de ranglijst stond Victor Brandsteder, die de lezers een kijkje in zijn interieur gaf. Ook heel interessant natuurlijk! Dit in tegenstelling tot mijn tweede verhaal dat Wendy de ether in slingerde. Wanhopig van de stilte heb ik de hele dag naar mijn telefoon zitten staren. Sterker nog, ik heb mijn telefoon zelfs meerdere keren aan- en uitgezet. In de veronderstelling dat deze kapot was. Bij het uitblijven van likes, groeide mijn onzekerheid met de minuut. Tot ik een mail ontving.

"Beste Irma, na het lezen van jouw verhaal online en in de krant heb ik besloten om ook jouw boek te lezen. Als voormalig onderwijzeres draag ik kinderen een warm hart toe. Ik heb dagelijks met ze te maken gehad en ik vind het spijtig te zeggen, maar sommige ouders hadden waarschijnlijk beter nooit aan kinderen kunnen beginnen. In jouw geval gaf de liefde je niet echt een keuze. Met jouw verhaal geef je een voorbeeld aan velen hoe onvoorwaardelijk liefde kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat je mensen aan het denken zet. Hopelijk gaan ze na het lezen van jouw boek meer vanuit hun hart handelen, waarbij ze hun eigen ego opzij zetten en het belang van de kinderen

voorop. Dankjewel voor het delen van jouw verhaal. Ik wens je alle geluk als plusmama en dat je de meiden de levenswijsheid mag geven, die je in je hebt."

De woorden van deze vrouw, die met haar 70 jaar, veel meer levenservaring heeft dan ik raakten me recht in mijn hart. Nu wist ik weer waarvoor ik het deed. Niet voor het aantal likes om Victor Brandsteder mee te verslaan, maar voor deze vrouw. Stom van me. Om me te laten verleiden door een hoeveelheid aan hartjes. Precies zoals Cupido me jaren geleden ook verleidde en me in het diepe gooide. Doodsbang en geen idee waar ik destijds aan begon. Achteraf gezien maar goed ook, anders had ik deze column nooit mogen schrijven.

---

**“Bij het uitblijven van likes, groeide mijn onzekerheid met de minuut. Tot ik een mail ontving.”**



## IRMA HUIS IN 'T VELD

Werd op 2 mei 1981 geboren in Sittard. Werkt als adviseur communicatie. In mei 2020 bracht ze haar boek: 'Plusmama ben je niet, dat word je' uit en lanceerde het platform plusmama.nl. Samen met haar man woont ze in Echt-Susteren en is ze trotse plusmama van twee meiden, Renske (10) en Robin (8). In 2021 verwacht ze haar tweede boek uit te kunnen brengen.